

NODIGT JE UIT



'n Abri van Sainte Marie door Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen op vrijdag 1 december 2023



Het gezelschap is te gast bij Davidsfonds in 't Brugsche en brengt het stuk *'n Abri van Sainte Marie*, een komedie van Roland Delannoy, in een regie van Jo Lottegier.

Het verhaal speelt zich af aan een Lourdesgrot, zoals er zoveel zijn in Vlaanderen, onder meer op de Rodeberg, de Zwarteberg, naast de abdij van Westvleteren. Deze Lourdesgrot bevindt zich in Sainte Marie, een gehucht aan de Belgische kant van de Schreve. Naast de grot staat het huis van Bernadette. Deze devote en alleenstaande boerendochter zorgt voor de kaarsen, de bloemen, het onderhoud van het gebedsoord. Vroeger werden er missen opgedragen, huwelijken ingezegend, bedevaarten georganiseerd... Maar al jaren kwam nog

weinig volk opdagen en er vonden geen kerkelijke activiteiten meer plaats.

We schrijven april 2020, de beginperiode van de pandemie. Het is de periode van 'Bluoft in jun kot' en mensen waren héél wantrouwig en angstig voor het vreselijke en ongekende coronavirus. Dat lokt eigenaardig genoeg volk naar de Mariagrot. Want de mensen mogen tijdens de lockdown alleen het huis verlaten om te wandelen en sommigen richten zich tot Onze Lieve Vrouw, ter bescherming tegen covid. Zo komt al eens iemand langs die er vroeger nooit kwam. Zoals de bedeesde Joël en de vurige Tania die er een geheime ontmoeting hebben. Serge, de ruwe bolster, op zoek naar zijn hondje. De geheimzinnige en intrigerende José "van over de Schreve". Gratienne, de bazige zus van Joël. En dan de jonge, vlot gebekte Julie. Toch niet allemaal samen? Wel, de arm der wet waakt er uiteraard over dat de coronamaatregelen gerespecteerd worden. Hoewel, de arm der wet is eerder een slappe arm. Dat leidt tot héél bizarre, soms hilarische maar ook emotionele ontmoetingen.

Een volkse komedie met de duidelijke stempel van Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Een verhaal om het hart te verwarmen.

Abri: bescherming en beschutting zoeken is van alle tijden. De Fransen hebben er een mooi woord voor: een abri. Het woord is ook in het West-Vlaamse dialect ingeburgerd.

Wanneer?

Vrijdag 1 december om 20 uur

Waar?

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Kaarten & Reservatie: € 12

Let wel: de kaarten liggen klaar nadat u ze **eerst** telefonisch of via e-mail hebt gereserveerd **en daarna** de betaling op de rekening van Davidsfonds in 't Brugsche BE50 7370 6870 2618 met mededeling 'Volkstoneel' hebt in orde gebracht. Alleen betaalde kaarten liggen klaar aan de ingang van de zaal. **De kaartenverkoop verloopt uitsluitend via Leen Claeys:** telefoon 0472 52 02 34 en e-mail claeys.leen@telenet.be

