



In de Miroir door Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen op zaterdag 23 november 2024



Het verhaal speelt zich af aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in de zomer van 44. De geallieerden rukken op vanuit Normandië.

'In de Miroir' is een landelijk estaminet, ergens langs de Schreve. Mong is er de 'patron', maar het is Martha, zijn vrouw, die er de scepter zwaait. Hun volwassen dochter Geneviève draait moeiteloos alle mannelijke klanten rond haar vinger. Veel stamgasten heeft de kroeg echter niet. De veldwachter - de garde in de volksmond - komt er vaak over de vloer. En sinds enige tijd André Vandaelen, een ziekelijke alcoholist die als knecht op een boerderij werkt. Hij heeft wellicht een zwaar verleden te torsen, want daar wil hij met geen woord over reppen. Zijn drankzucht maakt het zijn vrouw Marieke in deze moeilijke oorlogsjaren niet gemakkelijk.

Op een zomerse avond strijkt 'In de Miroir' echter een jonge kerel neer, die niet alleen een draaiorgel bespeelt, maar ook wondermooi kan zingen. Jing, die ondergedoken is bij een plaatselijke boer, heeft er genoeg van zijn zondagen op zijn strozak door te brengen. En dan komt toevallig ook een Duitse luitenant langs ...

Het kleurrijk allegaartje brengt spannende en komische scènes teweeg. Populaire oorlogsmelodieën omkaderen bovendien dit geestige maar ook ontroerende volkse spel.

Wanneer? zaterdag 23 november om 20.00 uur

Waar? Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Kaarten & Reservatie: € 12

Let wel: de kaarten worden gereserveerd nadat u ze eerst telefonisch of via e-mail hebt gereserveerd **en daarna** de betaling op de rekening van Davidsfonds in 't Brugsche **BE50 7370 6870 2618** met mededeling 'Volkstoneel' hebt in orde gebracht. Alleen betaalde kaarten liggen klaar aan de ingang van de zaal. **De kaartenverkoop verloopt uitsluitend via Leen Claeys:** telefoon 0472 52 02 34 of e-mail claeys.leen@telenet.be

