



Wetenschappen & Religie, een spannend duo lezing door moraalfilosoof Patrick Loobuyck op woensdag 9 oktober 2024

Hoe kunnen religie, zingeving en geloof zich verhouden tot kennis, rede en wetenschap? Dit is een fascinerende kwestie die flink wat mensen van oudsher heeft beziggehouden.

In deze lezing bekijkt Patrick Loobuyck de interessantste thema's en de spannendste momenten uit de geschiedenis van dit debat. Denk maar aan de botsingen tussen Galilei en Darwin (met zijn evolutietheorie) en de Kerk.



Patrick Loobuyck verduidelijkt de verschillende posities die in dit debat worden ingenomen. Hij zoekt de nuance in de geschiedenis en zet de verschillende hedendaagse standpunten op scherp. Met zijn benadering nodigt hij ons uit om geïnformeerd, open en vrij over de relatie tussen religie en wetenschap na te denken.

Patrick Loobuyck is godsdienstwetenschapper, moraalfilosoof en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij verbonden is aan het Centrum Pieter Gillis, een reflectiecentrum voor actief pluralisme. Hij is een veelgevraagde en boeiende spreker over thema's als levensbeschouwing, burgerschap en democratie.

Wanneer?	Woensdag 9 oktober om 20.00 uur
Waar?	Centrum d' Abdij , Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge
Toegang:	€ 15; Davidsfondsleden € 10
Inschrijving:	Onnodig om vooraf in te schrijven
Info:	Antoon Verscheure, telefoon 050 67 78 92

